



"Kanalen är ett tecken på att Gud vill något mer med Sverige".

Sid 6-7

Clavijo och Stakset om den andliga verkligheten.

Sid 10



Paret Ojares leder fem tv-kanaler

Sid 8-9



Nu etablerar vi oss i Sverige

Ny personal, ny studio och nya kontorslokaler. Sid. 4-5

Foto: Tino Qahoush

Himlen TV7:s personal i den nya studion i Uppsala.

Nu i november 2018 etablerar sig den kristna tv-kanalen Himlen TV7 med en hypermodern studio och ändamålsenliga kon-

torslokaler i Uppsala. Inför etableringen har en rad nyckelpersoner rekryterats och flera strategiska samarbeten inletts, som tillsam-

mans med den egna studioproduktionen kommer att resultera i en rad nya programserier. Himlen TV7 har sänt på svenska från

Helsingfors under fem års tid och finns även i Finland, Estland, Ukraina och Israel.

Sid 4-5



Hopp för Sverige!

En programserie utifrån boken med samma namn.

Sid 6-7

Israelnyheter varje vardag

På Himlen TV7:s redaktion i Israel jobbar sex personer, med Jonathan Hessen som redaktionsschef.

Redaktionen producerar TV7 Israel News varje vardag och Studio Jerusalem två gånger i veckan.

– Mellanöstern är världens brännpunkt, en slags tidens klocka, säger Heaven TV7 Medias verkställande direktör Martti Ojares.

Sid 3



Så får du in kanalen - Enkel guide hur du går till väga



Sid 9

"Redan vid sex års ålder använder 98 procent av befolkningen internet."

Sid 2

Detta är en annonsbilaga från Himlen TV7

Ett steg i tro

Den svenska kanalen började med en ringa begynnelse men när Gud är med så börjar det växa och vi ser hur mycket som har hänt under de dryga fem år som kanalen har funnits. En stor förändring är att den svenska kanalen nu flyttar från Helsingfors till Uppsala.

I början av det här året kom det helt plötsligt för mig – utan att jag tidigare tänkt på det – att vi skulle behöva starta en studio i Sverige för den svenska kanalen. När idén kom var det bara som en uppmaning att "nu måste vi ge oss av för att utforska vad Herren har förberett". Först senare insåg jag att valet av Uppsala var en verkligt bra plats.

Det har inte gått lång tid, men redan nu kan vi se att vägen verkar vara jämn. Redan några veckor efter denna upplevelse hade vi hittat våra lokaler.

Vanligtvis kommer alla nya trender från Sverige till Finland. Jag noterade att kristendomen i Finland hade börjat bli allt mer sekulariserad och när jag då vände blicken västerut kändes det som om utvecklingen gått ännu längre i Sverige. Under våra fem år med svenska sändningar har vi fått uppleva att det är just så.

Jag tror att det är Guds plan att Hans ord ska förmedlas precis som det står skrivet. Då kan sekulariseringsprocessen brytas och utvecklingen gå i den riktning som Gud vill. Jag tror att det är orsaken till att Gud lade Sverige på vårt hjärta.

Jag tror att väckelsen är nära och att TV och internet kommer att ha en stor roll när den väl kommer. Elektroniska medier är det bästa sättet att förmedla ett budskap snabbt. När människor grips av syndanöd så måste de snabbt få veta mer och då kan de titta på Play-arkivet och på TV-kanalen för att hitta svar.

Tack för att Du ber för kanalen och sprider information om den så att fler kan ta del av sändningarna!

Martti Ojares
Grundare och
koncernchef,
Heaven TV7

Nu etablerar vi oss i Sverige!

Där med glädje och stor förväntan som Himlen TV7 efter fem års sändningar nu etablerar sig i Sverige, med utökad personal, egna lokaler och modern studio i Uppsala. Resultatet kommer bland annat att bli egenproducerade svenska samhällsprogram utifrån ett kristet perspektiv och att den egna utproduktionen kommer att utökas.

Tillsammans med nya samarbeten med lokala tv-team på olika orter i Sverige och mediehuset Himlen TV7:s programproduktion i Finland, Estland, Ukraina och Israel, ser vi fram emot att vara en kraftfull resurs för svensk kristenhet när det gäller att utmana sekulariseringen.

De tekniska möjligheterna att nå ut med ett budskap i det medie- och informationsamhälle vi lever i är i dag i det närmaste obegränsade. I genomsnitt ägnar svensken 359 minuter – eller 6 timmar – till mediekonsumtion varje dag. Mest tid läggs på ljud och rörlig bild: mer än 8 av 10 svenskar ser på TV dagligen. De medier som har ökat allra mest är traditionella medier på digitala plattformar.

Himlen TV7 satsar på välproducerade program med substans och hög teknisk kvalitet. En hypermodern studio, den senaste produktionstekniken, liksom mobilanpassade webbsidor vittnar om kanalens tekniska ambition och nytänkande.

Kanalen har en egen nyhetsredaktion i Israel som skapar egenproducerade och balanserade nyhets- och debattprogram, men också ett omfattande Play-arkiv med tusentals program.

När Himlen TV7 nu på allvar etablerar sig i Sverige vill vi inbjuda dig som tittare att ta del av kanalens programtablå och omfattande Play-arkiv. Den här tidningen ger dig en översikt över några av kanalens olika program och hur du kan se dem.

Vi berättar även om vilka samarbeten vi har inlett och vad som ligger oss varmast om på hjärtat: kanalens uppdrag, som vi



Himlen TV7:s Sverigesatsning har fått stor uppmärksamhet i kristen press.

lar på tre pelare - Jesus som enda vägen till frälsning, tron på hela Guds ord, samt nyheter och undervisning om Israel.

Berätta gärna om kanalen för dina vänner och bekanta! Vi avser att komma ut med den här tittartidningen 2-3 gånger per år för att informera om kanalens uppdaterade programutbud och nyheter. Om du vill sprida denna pro-

Vi ser fram emot att vara en kraftfull resurs för svensk kristenhet när det gäller att utmana sekulariseringen.

gramtidning till din omgivning, exempelvis till din församling eller bönegrupp, kan du beställa fler exemplar via svarstalongen på baksidan av den här tidningen. Eftersom en etableringsfas av en kris-

ten tv-kanal innebär såväl andliga, som organisatoriska och ekonomiska utmaningar, är vi tacksamma för dina förböner och ditt stöd. Läs gärna på baksidan av den här tidningen om möjligheterna att bli en del av det bärarlag som tar ett ansvar för att kanalens vision går i fullbord.

Tillsammans kan vi se hur Sverige får en ny inriktning.

Daniela Persin
Kanalchef, Himlen TV7
daniela.persin@himlentv7.se

P.S. Ta gärna kontakt med din tv-operatör och fråga om Himlen TV7 kan göras tillgänglig hos dem. D.S.



Foto: Lina Forsblom

Detta är en annonsbilaga från Himlen TV7

En kyrka mitt i samhället!

Vilka utmaningar och möjligheter har kyrkan att förmedla evangelium till svensken 2018? Alla möjligheter i världen! Fast när man tänker på det svaret i några sekunder så är det ju en oblikk underdrift. Möjligheterna är ju faktiskt ännu större än världens... Ett vanligt misstag jag begår är ju att jag ofta har för mig att jag redan "kan" skriftens och Jesus löften på olika områden. Visst har jag hört många av dem och kan citera men när jag läser dem på nytt, ja då slås jag varje gång av dess storhet: de är mycket rikare än jag först föreställde mig!

Gällande Guds rike och evangelisation har Herren kallat oss att gå i Hans fotspår genom att offra allt och inte titta tillbaka (Lukas 9:62). Det tog mig 22 år som kristen att ex få upp ögonen för något av missionsbefallningens omfattning. Hos många av oss predikanter hittar vi fyra predikopunkter på en halvtimme men det finns ju fyra "alla" i missionsbefallningen, har du tänkt på det?

"Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut."

Säg gärna de fyra högt, där du sitter: **All makt.** Vilka goda framtidsutsikter, att det är just Han som har all makt. **Alla folk.** Alltså inte bara de alla mest intresserade och lättmätta. **Alla bud.** Ibland kan jag höra den vanliga missuppfattningen att kärleksbudet (Matteus 22:34-40) har ersatt övriga bud. Knappast. Skulle då Jesus bett oss att lära ut alla bud om bara ett var aktuellt? Jakob hittar rätt nyans när han skriver att kärleksbudet är Kungsbudet (Jak 2:8), det bud vilka övriga bud skall förstås genom.

”Kyrkans framtid är god, då kyrkans framtid är Kristus.”

Alla dagar. Han som gjort varenda dag i världshistorien är ju Herre varenda dag.

Trots mina egna brister, sva-ga prioriteringar och tillkortakommanden har Gud så nädefullt verkat de sista åren. I det lokala sammanhanget lever en glädje över att se folkkyrkans öppenhet och lyssnande öron (Jakob 2:2) tillsammans med väckelserörelsens slit och missionsiver. När man adderar den samlade styrkan i stadens eumeniska bönearbete blir frukten god. När kyrkan genom Guds nåd och människors Kristuslydnad får fyllas finns inga vanliga gränser på hur långt det kan gå. Läs kyrkohistoria, där hittar vi det gång på gång på gång. Jag menar inte att överdriva när jag säger att möjligheterna är obegränsade.

Ofta har sammanhang blivit förvånade eller i bästa fall förundrade när Gud gripit in och vänt en gudlös samhällstrend till en tid där oproportionerligt många människor kommer till tro på Jesus. Idag blir 90 000 människor kristna över världen. Det är fyra Hämösand om dan! Genom historien har Herren vänt på pendeln fast "man har trott att det är kört".

Självklart är det ju en utmaning att bygga församling i Sverige. Faktum är att vi kanske lever på den mest sekulariserade platsen genom alla tider. Danmark och Sverige leder statistiken i negativ bemärkelse. Dessutom är Mälardalen den mest sekulariserade delen av Sverige och den mest sekulariserade delen av Mälardalen är de större städerna. Inte heller denna gång kan vi vifta bort tillförlitliga fakta med att tänka att "det inte är så farligt". Det kan väl i andra sidan inte finnas en mer spännande plats att bygga församling på? Om ni ursäktar ordvalet, vore det inte "typiskt Gud" i Hans godhet och storhet att göra Hans gärningar på en sådan plats? Låt mig avsluta med historien jag hörde om den högt uppsatte kyrkoledaren som blev bjuden till en hearing angående kyrkans framtid. På hearingen fanns ett gäng hungriga journalister och en av dem inledde sessionen med att presentera gudstjänststatistiken, som delade kraftigt. Sedan gav man micken till kyrkoledaren som gungade lite så där fram och tillbaka medan han samlade sig och sa "Kyrkans framtid är god".

Det var en förvånad sal som tog emot meningen och journalisten tog till orda igen och frågade om han missuppfattat statistikpresentationen. "Kyrkans framtid är god", blev svaret igen. Journalisten brast ut en tredje gång och väddade om någon slags förklaring. Då tog kyrkoledaren till orda för sista gången och sa: "Kyrkans framtid är god, eftersom kyrkans framtid är Kristus."

Mats Nyholm
Direktor
S:t Clara kyrka

P.S. Himlen TV7 är en kanal som ber om bibel-trohet i vårt land och en reformation av kyrkan i Norden. Varför inte dela appen med någon du sitter bredvid idag? D.S.



Heaven TV7 Media har haft en utlandsredaktion i Israel elva år. Sommaren 2015 flyttade redaktionen till Jerusalems viktigaste mediehus.

På plats i Jerusalem

Det finns ett behov att berätta vad som händer i Israel, för Mellanöstern är världens brännpunkt, en slags tidens klocka, säger Martti Ojares.

Heaven TV7 Media har haft en utlandsredaktion i Israel i elva år.

På redaktionen i Israel jobbar i dag sex personer, med Jonathan Hessen som redaktionschef.

– År 2007 startade vi ganska trevande en redaktion i Israel. För mig var det uppenbart att vi måste börja där. Israels och Mellanösterns händelser intresserar de kristna men också andra. Det finns ett behov av att berätta om vad som händer där, för Mellanöstern är världens brännpunkt, en slags tidens klocka, berättar Heaven TV7 Medias verkställande direktör Martti Ojares, som tillsammans med Mellanösternexperten Pekka Sartola leder ett av kanalens mest populära program **Aktuellt från Mellanöstern**.

– Jesus var jude och världshistoriens viktigaste händelser har skett just där och gör det fortfarande, säger Martti Ojares. Redaktionen i Israel har vuxit kontinuerligt sedan starten. För tillfället produceras två populära program: **TV7 Israel News** som sänds varje vardagskväll, samt **Studio Jerusalem** som textas till svenska på tisdagar, med repris torsdag och lördag. Programmen sänds på engelska men översätts på alla kanaler till svenska, finska, estniska och ryska.

Redaktionschefen Jonathan Hessen tillhör en av Israels minoriteter, druserna.

– I nyhetssändningarna strävar vi naturligtvis efter objektivitet och våra nyhetskällor är såväl israeliska som arabiska, berättar Hessen, som



Elidas besättning intervjuas i Studio Jerusalem.

Mats Nyholm på Himlen TV7

Mats Nyholm är direktör för verksamheten i S:t Clara kyrka i Stockholm och är en uppskattad förkunnare. Han var tidigare EFS-präst och dessförinnan ungdomspastor i S:t Clara. Himlen TV7 kommer att utifrån hans nyttigva böcker "Ta upp Davids slunga" och "Dina relationer" producera TV-program som kommer att sändas under våren 2019.

Davids slunga: mån kl. 20.45, repris tors 21.30, premiär 31 dec. Därefter i Play-arkivet.



S:t Clara kyrka är bas för ett omfattande hjälparbete bland behövande i Stockholm. Julen 2015 sände SVT från kyrkans julgudstjänster.

MEDIEANVÄNDNING I SVERIGE

I genomsnitt ägnar svensken 6 timmar till mediekonsumtion varje dag och mer än 8 av 10 svenskar ser på TV dagligen

En stor del av tv-tittandet har flyttat till webb-tv; andelen som tittade på webb-tv ökade från 22 till 33 procent mellan 2015 och 2017

Redan vid sex års ålder använder 98 procent internet

Källa: Mediebarometer Nordicom

Kontaktuppgifter

Adress: Lastbilsgatan 9, 754 54 Uppsala.
E-post: respons[at]himlentv7.se, fornamn.efternamn[at]himlentv7.se.
Förbörnsmejl: forbon[at]himlentv7.se.
Tele, Sverige: 08 51 75 37 70 (kl. 9-15).
Tele, Finland: 0400 813 573 (kl. 10-16).

Stöd oss

I Sverige: Pg 97572-2, Bg 760-2014
Mottagare: Korsets stöd r.f.
Swish: 123 677 9300
I Finland: Nordea, FI40 1112 3000 3427 89
Mottagare: Ristin Tuki ry. Referens: 8507
BIC: NDEAFIHH

Insamlingstillstånd (i Finland)

Stöd genom att ringa (i Finland) 0600 10070 (10,01 € + lna) Instruktioner: Lyssna till hela meddelandet för donation.

• Tillståndshavare: Ristin Tuki ry
• RA/2016/824, tillståndet är i kraft 1/1/2017 – 31/12/2021, insamlingsregion Finland förutom Åland
• Användning av insamlade medel: För produktion och sändning av TV-program.

Kanalchef Daniela Persin: "Vi vill befrukta svensk kristenhet"

Kristen tv:s uppgift är att bidra med extra andlig mat och kompletterande kunskap, utan att för den skull ersätta gemenskapen i en lokal församling, menar Himlen TV7:s kanalchef Daniela Persin, som gläds över etableringen i Sverige.

Nu i november 2018 etablerar sig Himlen TV7 med nya lokaler och en egen toppmodern studio i Uppsala. Inför detta steg har ett antal nyckelpersoner rekryterats och i samband med etableringen i Sverige utökas även den egna utproduktionen.

Desutom inleds nya samarbeten med lokala tv-team på olika orter i Sverige. Himlen TV7:s moderbolag Heaven TV7 har redan egen programproduktion i Finland, Estland, Ukraina och Israel.

Det var i april 2013 som Himlen TV7 inledde sina webbsändningar i Sverige på www.himlentv7.se.

Daniela Persin tillträdde ganska omgående som kanalchef och kanalen har numera dagliga sändningar dygnet runt och erbjuder dessutom stor variation av program via kanalens Play-arkiv, där tusentals program finns tillgängliga.

Kanalen strävar efter att ha ett mångsidigt och familjevänligt programutbud av både innehållsmässigt och tekniskt hög kvalitet.

Himlen TV7 innehåller aktuella och samhällsrelaterade program (inkl. dokumentärer), intervjuer, diskussions- och debattprogram, bibelundervisning, filmer, musik, barn- och ungdomsprogram.

Kanalens balanserade nyheter och aktuella program från utlandsredaktionen i Jerusalem har mött ett stort intresse bland tittare.

Kanalchefen Daniela Persin är född i Finland och även om hon har finska som modersmål har hon vuxit upp i Sverige och kan därför även svenska flytande.

Hon har i flera år haft ledande positioner inom internationell marknadsföring i Finland, har bott sju år i Israel och har studerat på Hebrew University i Jerusalem.



Himlen TV7:s personal, varav flera arbetar på deltid, samlade i den nya studion i Uppsala. På distans arbetar även personer med översättning och redigering.

Foto: Tino Qahoush

Hennes doktorsavhandling var inriktad på internationella relationer och internationell tjänstehandel.

Hon betonar att kristen tv:s uppgift är att bidra med extra andlig

mat och kompletterande kunskap, utan att för den skull ersätta gemenskapen i en lokal församling.

Hon beskriver kanalens vision som att både nå nya människor

med det kristna budskapet och att ge styrka och undervisning till de redan troende.

– Vi vill stärka människors tro, genom bibelundervisning och en

insikt om vilken tid vi lever i, förklarar Daniela Persin, som ser fram emot att bidra till en mångfald i det kristna tv-utbudet i Sverige.

Hon tror att flera kristna tv-ka-

naler kompletterar varandra och att flera aktörer ger större genomslagskraft.

I Finland är moderkanalen etablerad på landets kabelnätverk. Även den svenskspråkiga kanalen finns i dag på flera kabelnät i den svensktalande delen av Finland.

– Vi har målet inställt på att komma in på kabel- och bredbandsutbudet även i Sverige, fortsätter kanalchefen, som uppmanar alla som tittar på kanalen att höra av sig till kabelnätverk så att de inser att det finns en efterfrågan.

Daniela Persin förväntar sig att den finskägda kanalen ska befrukta den svenska kristenheten med bland annat bönen, hungern efter Guds ord, och synen på Israel, saker som hon menar har en djupare förankring i Finland.

– Vi har exempelvis en nationell böne- och fastedag varannan månad i Finland, som leds av Himlen TV7, berättar hon.

Kanalen har under de fem år som den existerat finansierats genom gåvor.

– Samtidigt är vi väldigt noga med att inte sitta och tugga pengar i våra program. Vår tittartidning, tillsammans med små korta, inslag mellan programmen som presenterar visionen och möjligheten att bära uppdraget tillsammans med oss, är de redskap som vi använder oss av för att nå dem som vill engagera sig.

Hon är angelägen om att leva upp till Himlen TV7:s slogan "När innehållet avgör" och vill ha substans och tyngd, liksom hög teknisk kvalitet, i hela programutbudet.

Fem år med Himlen TV7

Våren 2014 började IPTV-nätverk i Finland ta in den svenska kanalen som spred sig till flera kabelnätverk under hösten. Kanalen finns i dag på IPTV i Finland via Alcom (mars 2014), JNT (maj 2014) och Telia (jan 2016). Den finns dessutom på kabel i Finland via JNT (okt 2014), och Telia (dec 2014).

Kanalen kan dessutom tas in via mobilappar eller på tv-skärmen via Apple-tv, Chromecast eller HDMI-kabel mellan dator och tv. Kanalen kan ses via applikationer för mobil- och läsplattor till iOS och Android, samt Apple TV (2017).

Målgruppen är tittare i alla åldrar, även om unga vuxna och medelålders tittare tillvägare är de som vi har flest program för. Kanalen riktar sig både till kristna och andra tittare som gillar meningsfulla och familjevänliga program. Inte minst gäller det dem som har intresse för aktuella hän-

delsor i Mellanöstern och i kristenheten runt om i världen.

Alla program är antingen på svenska eller textade till svenska. Programblocket är på sex timmar, kl. 17.00 – 23.00. Det går därefter i repris och kanalen visar därmed program 24 timmar per dygn. Utöverliga programbeskrivningar finns tillgängliga på webbsidan himlentv7.se. De visas även mellan programmen.

De flesta program finns tillgängliga efter sändning på Play-arkivet på kanalens webbsida, som består av tusentals program.

I mitten av november inviger Himlen TV7 sina lokaler. Under en specialsändning den 17 november kl. 20.30-22.30 får du lära känna kanalen lite mer, bland annat genom att träffa Himlen TV7:s personal, se våra nya lokaler i Uppsala och se reportage om vägen fram till etableringen i Sverige.



Jonathan Hessen besöker Sverige.

Jonathan Hessen besöker Sverige

I slutet av året kommer Jonathan Hessen, Heaven TV7:s redaktionschef i Israel, till Sverige och kommer i samband med sitt besök att medverka i flera program på Himlen TV7.

re på redaktionen i Jerusalem.

– Vi hämtar vårt material från verifierade källor, och när vi rapporterar om en händelse ser vi till att vi presenterar hela bilden, inklusive bakgrunden till händelsen och vi får kommentarer från båda sidor.

– Israel är Bibels land, det land där Jesus promenerade, predikade, dog för världens synder och stod upp från de döda. Staten Israel är en uppfyllelse av bibliska profetior och kristna har en skyldighet att berätta och delge sanningen. Det är viktigt att ha en närvaro i Jerusalem, som står för sanningen. Heaven TV7 Israel News rapporterar om verkligheten från Jerusalem till världen, varje dag, berättar Yair Pinto.

– Den moderna staten Israel är en mirakulös uppfyllelse av Guds löfte till Abraham och är ett bevis på att Gud är god och att Han håller sina löften, avslutar han.

På resa med kanalen, sönd 16 dec kl. 20.45, ons 19 dec kl. 21.00. Därefter i Play-arkivet.

Vill du stödja Himlen TV7:s Israelprogram och bidra till en förändrad Israelbild i Sverige?

Sätt in din gåva på bankgiro 760-2014 och märk din gåva "Israel" eller använd vårt swish-

nummer för Himlen TV7:s Israel-satsning: Swish nr 123 544 1951.

Kungen kommer: Jesu återkomst i fokus

Hur kan vi förbereda oss inför Jesu återkomst som Kung? Hur ser vårt framtidshopp ut? Programmet "Kungen kommer" med Daniela Persin som programledare vill uppmanar till gemensam bön för församlingen inför Jesu tillkommelse.

– Det tror vi att kommer att leda till att en bönens och uppenbarelse Ande kommer att komma över bruden och att allt fler kommer att vakna upp, säger programledaren Daniela Persin.

Även Kenneth Witick och Robert Adams medverkar i programmen. – Nu sover en stor del av församlingen djupt, inte minst i den svenskspråkiga församlingen i Norden och det är henne vi är kallade att väcka, förklarar Daniela Persin.

– Dock inte med skrämseltaktik utan att med hjälp av Andens vishet

och genom Faderns kärlek påminna församlingen att vår Gud är en hoppets och tröstens Gud i tider då uthållighet krävs.

Daniela Persin beskriver hur visionen för programmet är att genom bön och undervisning förbereda och väcka upp Hans folk för tidens tecken och till att samla olja i lamporna medan det fortfarande finns tid, att bruden skulle göra sig redo för Jesu tillkommelse.

– Samtidigt att kalla till förberedelse både inför den väckelseperiod och den följande tiden som är på väg,

samt be för ett enande av dem som är övervinnare i alla församlingar och bön om att de ska vara så många som möjligt, de som hör Hans röst och vandrar i Hans fotspår – kosta vad det kosta vill, förklarar hon.

– **Nu gäller det** även att komma i förbund med Israels Gud, att bejaka det förbund som Han har knutit med Israel och som vi har del i genom deras Messias, som nu även har blivit vår Messias och Frälsare.

Upplägget på programmen är att utgå från ett bibelord varje gång, ge



Visionen för programmet "Kungen kommer" är att genom bön och undervisning förbereda och väcka upp Guds folk för tidens tecken.

undervisning och samtala kring det, samt be med bibelordet som grund.

– Principen är att Skriften får förklara Skriften, samt att verser-

na läses i sitt sammanhang, avslutar Daniela Persin.

Varannan lör kl. 19.30, därefter i Play-arkivet.



Specialsändning vid invigningen

I samband med att Himlen TV7 inviger sina lokaler i Uppsala kommer vi att sända en två timmar lång specialversion av programmet "På resa med kanalen" där programledare Ruben Agnarsson intervjuar kanalchefen Daniela Persin om kanalens

utveckling och nyheter, samt där flera medarbetare medverkar.

"På resa med kanalen" (nr 014) den 8 nov kl. 20.45, 11 nov kl. 20.45, och 17 nov kl. 20.30 och därefter i Play-arkivet.

EVANGELIET
- de goda nyheterna om Jesus Kristus

BIBEL-UNDERVISNING
- återupprätta tron på hela Bibeln

ISRAEL
- dagsnyheter och eviga ord från Jerusalem

Grundpelare **HIMLEN TV7** När innehållet avgör

Ny programserie vill ge hopp för Sverige

Hopp för Sverige är namnet på en ny programserie på Himlen TV7. Programmen, med kanalchef Daniela Persin som programledare, genomförs i samarbete med de författare och organisationer som står bakom manifestet med samma namn.

År 829 steg munken Ansgar i land i Birka, som den förste kristne aposteln i ett rike som snart skulle bli Sverige. Programserien **Hopp för Sverige** vill på samma sätt som boken med samma namn vara en guide till kristna i alla kyrkor och samfund för hur vi med Guds hjälp kan reformera och upprätta samhällets olika områden.

Boken **Hopp för Sverige** kom ut i somras och är resultatet av flera års samtal, bön och arbete av en grupp kristna ledare från olika sammanhang, och där bland annat Världen idags chefredaktör **Lukas Berggren**, Claphaminstitutets direktör **Per Ewert**, SEA:s generalsekreterare **Olof Edsinger** och docent **Torbjörn Aronson** har spelat centrala roller.

De sju ton författarna menar att Bibeln och kristen tro beskriver en god målbild för alla områden av tillvaron men uttrycker en sorg över att många saker har gått snett i samhället.

Frågor som behandlas i programmen är Människovärdet, Mänskliga fri- och rättigheter, Relationer/sexualitet/identitet, Mötet med andra religioner, En global värld, Migration & Integration, Utbildning, Miljön, Rättssamhället, och slutligen ett upprättat förhållande till Israel och det judiska folket

”Om vi ödmjucar oss och söker Guds vilja för landet, och ber och arbetar tillsammans – då finns det **Hopp för Sverige!**” sammanfattar manifestet det andliga läget i Sverige.

Jan Sturesson, internationell ordförande för ICCC (Internationella kristna handelskammaren) har tidigare varit globalt ansvarig för offentlig sektor i ett av världens största konsultbolag, med bland annat klientansvar för EU, FN och Världsbanken och är idag internationell rådgivare i egen regi.

Jan Sturesson har varit ordförande för styrgruppen i **Hopp för Sverige** och deltar även i programserien på Himlen TV7. Han menar att Sverige befinner sig i ett väldigt allvarligt läge.

– Jag har en känsla av att vi agerar som det inte är på riktigt, trots att vi har stora utmaningar när det gäller synen på människovärdet, synen på identitetsfrågor – vi skulle kunna göra en lång lista, säger han.

– Det viktigaste nu är att vi börjar ställa oss de grundläggande frågorna. Det finns en tendens tror jag i församlingen och kristenheten att vi jobbar mer med lövverket och har glömt de stora grenarna, stammen och rötterna. Vad är



Världen idags chefredaktör Lukas Berggren och ICCC:s internationelle ordförande Jan Sturesson är några av de medverkande i Himlen TV7:s nya programserie "Hopp för Sverige".

en människa? Vad betyder det att skydda det ofödda barnet – en fråga som berör väldigt många inom sjukvården till exempel? Att Gud skapade jorden och sedan man och kvinna, vad betyder det för diskussioner om Pride eller genusfrågor på dagis?

– Dessa frågor måste ställas och leda till ett samtal kring det som alla talar om i dag, nämligen andlig visdom och andlig urskilning. Det här manifestet tar upp många frågor där vi tycker att vi behöver andlig urskilning. Jag säger inte att vi har löst det, men vi säger att detta behöver vi läsa, prata om och be över för att förstå det, fortsätter **Jan Sturesson**, och tillägger:

– Vi måste börja bygga på Guds gemensamma hus. Det finns en tendens i dag att vi konkurrerar genom att var och en bygger på sitt hus och ingen bygger på Guds gemensamma hus och då kommer detta inte att fungera.

Lukas Berggren påpekar att Sverige har världens mest sekulär-individualistiska kultur.

– Vi är inte landet lagom som vi ibland beskrivs som, utan vi är väldigt sekulariserade, slår han fast.

– Det här slår in på en rad olika områden, det påverkar hur vi ser på människovärdet, det påverkar hur vi ser på familjen, hur vi ser på rättssamhället, hur vi ser på män-

niskans grundläggande identitet. Är vi man och kvinna eller ska vi införa ett tredje juridiskt kön som det pratas om att introducera i Sverige, fortsätter han.

– Samtidigt finns det en stor andlig längtan, så det är verkligen inte bara nattsvart. Det finns en andlig längtan som människor i Sverige inte riktigt kan sätta ord på, där faktiskt vi som Guds folk bär på svaret på denna andliga längtan.

Jan Sturesson menar att om församlingen är tänkt att vara samhällets grundfäste och stöttepelare då måste kristna utgå från den bok och den visdom, den tanke som Gud har gett i sitt Ord.

– Om då vi som kristna avviker från de idéerna då blir vi helt ointressanta. Istället kan vi säga att vi som en del av en mångfald frimodigt, glatt, ödmjukt och med gott hopp säga: "Vi tror att det här är lösningen". Då får vi en helt ny syn på oss själva och vi inser att vi måste arbeta med detta på ett nytt sätt.

Lukas Berggren lyfter fram Jesus som svaret på de här utmaningarna.

– Vi behöver vända åter till Skriften, vi behöver verkligen en reformation i ordets bästa bemärkelse, där vi reformerar oss utifrån vad Skriften säger och tillämpar Skriften på alla olika områden där vi ser problem i Sverige i dag.

– Vi kan inte peka finger åt an-

dra, vi kan inte skylla på samhället för de här problemen, vi måste ta hem bollen och inse att vi behöver vända om, vi behöver reformera oss själva och börja ställa in kompassen och kalibrera oss efter Guds ord. Förändringen börjar med församlingen sedan kan vi börja påverka samhället, säger **Lukas Berggren**.

Jan Sturesson välkomnar Himlen TV7 till Sverige, eftersom han menar att kanalen har en viktig uppgift att stimulera till att förstå dessa frågor ur ett nytt perspektiv, grundat på Skriften.

– Men också för att kanalen stimulerar till en insikt om att det här på allvar, det här är riktigt.



Jan Sturesson menar att Sverige befinner sig i ett allvarligt läge.



– Sverige är inte landet lagom, vi är väldigt sekulariserade, menar Lukas Berggren.

” Kanalen stimulerar till en insikt om att det här på allvar, det här är på riktigt. Det är ett speciellt läge, vi måste omvända oss, vi måste börja söka Guds ansikte för att be för vårt land.

Det är ett speciellt läge, vi måste omvända oss, vi måste börja söka Guds ansikte för att be för vårt land. Då kan vi även hämta inspiration från olika tv-kanaler som har ett annat budskap, säger han.

– Det är väldigt få som har ett enkelt, klassiskt evangeliskt budskap i dagens samhälle. Vi behöver vara stolta över att vara en del i den mångfalden. Det här är vad Guds ord säger, det är intressant, kom och diskutera detta. Jag tror

verkligen att Himlen TV7 behövs för att få ut ett annat synsätt i dessa viktiga frågor.



Sven Nilsson och Gunnar Olsson välkomnar Himlen TV7:s satsning i Sverige.

”Gud trappar upp sitt intresse för Sverige”

Frikyrkoprofilen Sven Nilsson och Gunnar Olsson, grundare av ICCC, deltar i programserien "Hopp för Sverige". De välkomnar Himlen TV7:s etablering i Uppsala.

– Jag tar detta som ett tecken på att Gud trappar upp sitt intresse för Sverige, säger Sven Nilsson.

Sven Nilsson är glad över att Sverige har blivit välsignade med ytterligare en kristen tv-kanal.

– Den har just etablerat sig och börjat med inspelningar och sändningar av program, som många kan följa. Kanalen ger undervisning och information så att vi kan ansluta oss till det Gud vill göra i Sverige, nu och den närmaste tiden.

– Jag tar detta som ett tecken på att Gud vill något mer med Sve-

rige, att Gud liksom trappar upp sitt intresse för Sverige, säger Sven Nilsson som uppmanar tittare att prova om man inte också skulle kunna vara med och välsigna projektet så att man känner att man är delaktig i det.

– Jag vill verkligen uppmanar dig till att söka Gud och be över detta, dels att ge till arbetet men också be om välsignelse över kanalens inflytande i Sverige. Han får medhåll av Gunnar

Olsson, entreprenör och grundare av den internationella kristna handelskammaren ICCC.

– Arbetet är enormt viktigt. Jag tror att det är ett av de viktigaste initiativen som har kommit i vår tid, inte minst när det gäller mitt land, Sverige.

– Vi behöver få se och möta Guds ord i hemmen på ett helt nytt sätt och stödja det stora profetiska arbete som Himlen TV7 gör, förklarar han. □

verkligen att Himlen TV7 behövs för att få ut ett annat synsätt i dessa viktiga frågor.

Lukas Berggren håller med.

– Jag tror att det behövs perspektiv utifrån, ibland ser man inte längre än sin egen näsa. Vi behöver någon som kommer från ett annat håll och påminner oss om varifrån vi kommer och var vi en gång befann oss, för att vi ska kunna återupprätta vårt land.

– Så vi är väldigt tacksamma över att Himlen TV7 kommer till Sverige och för att kanalen vill bidra med sina perspektiv och hjälpa oss att kalibrera kompassen så att vi inser att Guds ord är i centrum för den kristnes liv och vandring, avslutar Lukas Berggren. □

”Hopp för Sverige” varannan fre kl. 20.15, därefter även i Play-arkivet. Premiär 9 nov.



Fredagen den 9 november kl. 20.15 sänds premiärprogrammet i serien "Hopp för Sverige".

Heaven TV7:s Martti Ojares: "Väckelsen kommer och den är stark"

I december 2003 sändes det första programmet på den finska moderkanalen Taivas TV7. I dag har koncernen egen programproduktion i Finland, Estland, Ukraina och Israel. Martti och Mirja Ojares leder det internationella mediahuset som nu etablerar sig i Sverige.

Martti föddes som bondson i södra Österbotten under fortsättningskriget mellan Finland och Sovjetunionen under andra världskriget. När han var liten hände något som han minns tydligt sedan dess. Hans föräldrar lade honom att sova på eftermiddagen, eftersom familjen skulle på besök och Martti brukade somna för tidigt.

– Jag somnade djupt, men blev väckt mitt i en drömsyn där jag följde efter mina farföräldrar som hade dött fyra år innan jag föddes. De gick på en spiraltrappa som gick upp mot himlen och jag gick efter dem.

– När man väckte mig blev jag arg, jag ville till himlen med dem. Det är något jag har kommit ihåg sedan dess, berättar Martti Ojares.

Efter grundskola och gymnasium läste han på handelshögskolan i Helsingfors och hamnade sedan på Finansdepartementet och så småningom på Finlands största mediehus Sanoma, där han var vice vd och ekonomidirektör.

– Jag ser det så att Guds välsignelse följde mig på Sanoma. Jag fick lära mig mediebranschen i Finland – och människorna som påverkade den – rätt ingående.

Det var kontakter som han skulle ha nytta av även efter pensioneringen. Det var en före detta underordnad som blev vd för Helsingfors TV och så öppnades kabel-tv nätverken i huvudstaden.

På Sanoma fick Martti Ojares hederstiteln kommunikationsråd av Finlands president. I juli 1991 återfann han sin barnatro och mötet med Jesus förändrade värderingarna och livsinnehållet på många vis.

– Gud gav en otrolig kärlek i hjärtat. Vid den tiden sade jag efteråt: Om jag behövde lämna bort vice vd-skapet och bara vara troende, skulle jag göra det för det var viktigare än min karriär, berättar Martti Ojares.

Den 15 december 2003 klockan 19 på kvällen sändes det första programmet på moderkanalen Taivas TV7. Kanalen sändes inled-



Martti och Mirja Ojares.

ningsvis på kabelnätet i Helsingfors och sedan som betalkanal i andra kabelnät.

Omkring tre år senare ringde en tv-operatör och berättade att operatörerna för kabel-tv i Finland hade hållit ett strategimöte och sett över baskanalerna. De hade bestämt att finska Taivas TV7 skulle bli baskanal i kabelnätet. Omkring 60 procent av hushållen i Finland tillhör kabelnätet.

– Då öppnades en motorväg in i finska hem, konstaterar Martti Ojares.

Heaven TV7 Media har under åren utvidgat sitt arbete utanför Finland till att omfatta Israel, Estland, Sverige och Ukraina. Estland fick sin egen kanal 2009 och våren 2012 lanserades den finska ungdomskanalen TV7 Plus.

Martti och hans hustru Mirja leder tv-arbetet tillsammans.

– När man jobbar i tro kommer man alltid till en plats där den egna tron kommer till en gräns. Då har Mirja kunnat börja be, ropa till Herren, sjunga en lovsång, så att vi tillsammans har kunnat få tag på trogrundens igen. Det har varit

”Kanske kommer den genom smärta, men väckelsen kommer och den är stark. Jag tror att våra tv-kanaler ska ha en betydande roll i den väckelsen.

viktigt, förklarar Martti Ojares.

– Jag vill generalisera och säga att ingen kan göra detta ensam. Den tretvinnade tråden är stark: ett äkta par med Gud som tredje tråd, det håller!

Varje morgon när han vaknar och ser över läget välsignar han kanalens givare.

– Jag känner många namn fast jag inte träffat dem. När någon ger en liten summa sker det som skedde i Bibeln med ankans skärv. Det har getts i bön och av hjärtat och betyder mycket. Jag tror att de också är våra förebedjare. Kanalen



Bild från Himlen TV7:s femårsfirande i Helsingfors.

har tiotusentals förebedjare. Det är vår ryggrad.

Martti Ojares beskriver hur det är att gå i tro som företagsledare, att se logistiken och det som hör till, samtidigt som kanalen i sista hand lever av gåvor.

– Att kombinera dessa saker är en utmaning för alla. I den första profetian som bekräftade min vision bad Gud mig fråga honom

om allt, inte människor. Det var ett viktigt råd. Visionen finns först. Företagsledningen är sedan redskapet att föra saker vidare, betonar han.

– Det är oerhört viktigt att som Kaleb tro att Herren står med oss. Jag gör inte detta av mig själv eller i egen kraft. All ära hör till honom. Han öppnar, utrustar, för vidare. Min uppgift är att lyssna och förstå Guds vilja.



Entrén till Himlen TV7:s nya lokaler på Lastbilsgratan 9 i Uppsala.

Ju närmare centrum, desto bättre: det är viktigt att vi inte går ut i periferin, fortsätter han.

Martti Ojares pekar på den personliga relationen till Gud som avgörande. Eftersom han själv är morgonpig och ofta vaknar före fem, är han ofta inför Gud en timme i sängen.

Därefter gör han sina bankärenden och när han sedan rakar sig eller är i duschen.

– Där har jag fått de flesta tilltalen. Herren kan ju tala när som helst men mest där jag är ensam. När Gud talar ger det en klar bild i tanken och frid och glädje vårt inre.

– Liknande var det när Himlen TV7 startade. Mirja och jag hade fått svar tidigare men jag hade bromsat. Det gick några år tills jag i bastun fick höra: "Börja i Sverige och börja på webben". Efteråt är det lugn och en klar förståelse. Orden kommer så starkt.

För en tid sedan hade han en personlig Gudsupplevelse, han beskriver det som att han med varje cell förstod vad Guds kärlek innebär och hur den reflekteras i

Koncernens tv-kanaler har "När innehållet avgör" som slogan.

– När det är Jesus Kristus som är Herre och i centrum, så byggs allt innehåll upp kring detta, såsom vikten av frälsning och så vidare.

det dubbla kärleksbudet.

– Jag såg hur jag kan älska Gud när Han först har älskat mig. Med den kärleken kan jag sedan älska min nästa. Många gånger läser vi bara om Guds kärlek. Det kan bli huvudkunskap.

– När man i varje cell lever den kärleken då vet man vad det gäller. Det är som ljus och härlighet som kommer istället för mörker, förklarar Martti Ojares och betonar vikten av att förstå mer och mer av verket på Golgata och Kristi seger.

– Det är den viktigaste förståelsen jag fick.

Han tror att väckelse väntar i Finland och i de nordiska länderna.

– Kanske kommer den genom smärta, men den kommer och den är stark. Jag tror att våra tv-kanaler ska ha en betydande roll i den väckelsen. Gud har allt i sin hand. Jag tror att Han inte kan berätta på förhand, för det är inte meningen. Vi ska följa Honom och vandra i Hans vilja.

Israel-engagemanget har sedan november 2007 varit centralt för



Under hösten har Himlen TV7:s studio i Uppsala färdigställt. Antalet egenproducerade tv-program kommer nu att öka betydligt.

koncernen, med egen studio i Jerusalem och regelbundna Israel-program.

– När Gud öppnade denna möjlighet för kärleken till Israel och studiomöjligheten i Jerusalem har jag sett hur välsignandet av Israel har varit en oerhört viktig välsignelse för hela Heaven TV7 Media, förklarar Martti Ojares.

– Jag ser hur kampen om Tem-

pelberget i Jerusalem kommer att fortgå under hela sluttiden. Israel är Guds utvalda folk. Enligt Bibeln blir de som välsignar Israel välsignade.

– Jag ser hur Finland, där det finns många som älskar Israel, kanske är orsaken till att väckelsen börjar här.

– Där hör Israel och våra nordiska länder i hop. □

Så får du in Himlen TV7:



1. Surfa in på: www.himlentv7.se
2. Klicka på: "TV-kanalen"
3. Eller välj bland tusentals program i "Play-arkivet"

1. Gå ut på din appbutik
2. Hämta appen "Himlen TV7" (gratis)
3. Starta appen, börja titta!

- Se i tv-rutan via:
1. Chromecast. Via webbläsaren Chrome i Android-mobil eller dator.
 2. Nya Apple TV. Genom vår app i Apple TV App Store.
 3. AirPlay i gamla Apple TV.
 4. HDMI-kabel mellan dator och tv.

Fråga efter kanalen hos din operatör!

Heaven TV7 Media sänder redan i många länder.

Himlen TV7 är en allkristen tv-kanal. Kanalen sänder mångsidiga program för hela familjen. Läs med om kanalfamiljen på himlentv7.se



2003
TAIVAS TV7

2008
HEAVEN TV7 JERUSALEM

2009
TAEVAS TV7

2012
TV7 PLUS

2013
HIMLEN TV7

2016
HEBECA TB7