

Böneguide för Jesaja 19

I anslutning till Himlen TV7:s serie **Kungen kommer**, avsnitt 67, med Tom Craig:
Egypten, Assyrien och Israel tjänar Herren

https://www.himlentv7.se/play/kungen-kommer/egypten-assyrien-och-israel-tjanar-herren_p89089/

Böneguiden är en bilaga till boken *Living Fully for the Fulfillment of Isaiah 19 – When Egypt, Assyria and Israel will become a Blessing in the Midst of the Earth*, av Tom Craig (på svenska ungefär: “Att leva helhjärtat för uppfyllelsen av Jesaja 19 – När Egypten, Assyrien och Israel blir en välsignelse mitt på jorden”. Översatt med tillstånd.)

Kapitel 19 i Jesaja innehåller **sju profetiska proklamationer** som i detalj beskriver vilka slutresultat Gud har som mål. Dessa mål kan vi som förebedjare ta fasta på redan nu och be att de uppfylls.

De profetiska proklamationerna utgör stommen i denna Böneguide. Förslag till böner finns utskrivna för varje proklamation. Dessa kan du använda som en start för vart och ett av de strategiska böneämnen för Egypten, Assyrien och Israel – och Guds plan för hela Mellanöstern.

Låt din tro växa medan du ber för dessa **profetiska proklamationer** för Mellanöstern! Proklamationerna fokuserar först på Egypten och egyptiernas hjärtan och går sedan vidare till ett fullskaligt nationellt möte med Herren där de ropar till Honom om befrielse. Sedan sprids det genomgripande verket till hela Mellanöstern som påverkas av det som sker i Egypten – och nu inkluderar länderna i det som Bibeln kallar “Assyrien”. Till slut berör denna upprättelse även Israel och den judiska folket – och blir *en välsignelse mitt på jorden*.

På slutet hittar du ytterligare några böneförslag för Egypten, Assyrien och Israel – när vi nu gemensamt närmar oss Messias-Konungens, Jesu, återkomst. Vilken glädje och förmån det är att vi som Jesu efterföljare får "samverka" med Universums Konung när Han *drar ut som en hjälte, eggas upp sig med en stridsmans iver* - för att fullfölja sin eviga plan att upprätta sitt rike *på jorden liksom i himlen*.

SJU PROFETISKA PROKLAMATIONER I JESAJA 19

Första profetiska proklamationen:
Att gudsfruktan kommer över Egypten

På den dagen skall egyptierna vara som kvinnor. De skall skälva och vara förskräckta för Herren Sebaots upplyfta hand, när han lyfter den mot dem. Och Juda land skall vara en skräck för egyptierna. Så ofta någon nämner det för dem skall de bli förskräckta, på grund av det beslut som Herren Sebaot har fattat mot det. Jesaja 19:16-17

Bön:

Herren Sebaot, rör din mäktiga hand för att “skaka” Egyptens land. Vi ber att Du ska låta en ande av **gudsfruktan** att komma över egyptierna (och över dem som bor i länderna inom Assyrien och i Israel). Utgjut en förståelse och en ande av uppenbarelse om Ditt rikets syften med Juda land och de eviga förbund som Du har slutit med Israels och Juda folk. Fader, låt Ditt ljus gå upp och Din härlighet uppenbaras över Ditt folk i Egypten och hela Mellanöstern så att de som är i mörker förstår. Vi ber att

Du ska låta Dina sanna profeter i Egypten resa sig och tala frimodigt om det gudagivna rådslutet om de förskräckliga domar som kommer att drabba egyptierna för att föra dem till omvändelse och kunskap om den Ende, Sanne Guden.

**Andra profetiska proklamationen:
Att de fem städerna reses upp i Egypten**

På den dagen skall det finnas fem städer i Egyptens land som talar Kanaans språk och som svär vid Herren Sebaot. En av dem skall heta Ir-Haheres. Jesaja 19:18

Bön

Herren Sebaot, vi ber att Du rör hjärtana hos apostoliska ledare och egyptiska byggföretagare så att de får visionen om att etablera **de fem städerna** som ska bli center för väckelse och helhjärtade gemenskaper överlåtna till Dig och dina syften i de sista tiderna. Skapa längtan och beslutsamhet hos troende egyptier att lära sig "Kanaans språk" (hebreiska) i förberedelse för den yttersta tiden. Herre, vi ber att Du ger Ditt folk vishet att bygga dessa städer som självhushållande fristäder för vedermodans tid. Fader, utgjut förståelse och uppenbarelse om ändetidens kommande strider och om hur strategiska dessa fem städer kommer att vara i Dina planer för Egypten och Israel.

**Tredje profetiska proklamationen:
Att altaret reses mitt i Egypten**

På den tiden skall ett altare vara rest åt Herren mitt i Egyptens land och en stod åt Herren vid landets gräns. De skall vara till tecken och vittnesbörd om Herren Sebaot i Egyptens land. Ty när de ropar till Herren på grund av förtryckarna, skall han sända dem en frälsare, en stor frälsare, och han skall befria dem. Jesaja 19:19-20

Bön:

Fader, vi ber att du fullt ut utgjuter och etablerar en gemensam **lovsångs- och förbönsrörelse** i Egypten - och runt om i hela Mellanöstern. Utgjut kraften i sann tillbedjan som påverkar den andliga atmosfären i Egypten. Må historiska fästen som har påverkat egyptierna under hela deras historia brytas ner genom enig bön av överlåtna bedjare. Res upp förebedjare som tjänar dig som präster enligt Ditt Ord så att hela Egypten kan lära känna Dig och tillbe Dig! Vi ber, Herre, att du också utgjuter **en ande av försoning** i egyptiernas hjärtan att bli försonade med Ditt folk i Israel. Må det ske med ett sådant djup av enighet att de tillsammans reser ett "monument", en stod, till Herren vid gränsen för att fira den frälsning, försoning och befrielse som Du fullbordade på korset. Låt altaret och stoden bli verkliga tecken och vittnesbörd i Egypten på det verk som Jesus, Messias, har fullbordat och på kraften i Hans död, gravläggning och uppståndelse.

**Fjärde profetiska proklamationen:
Att egyptierna ska känna Herren!**

Herren skall göra sig känd för egyptierna, och egyptierna skall på den tiden lära känna Herren. De skall tjäna honom med slaktoffer och matoffer och avge löften åt Herren och infria dem. Så skall Herren slå Egypten - slå, men också hela. När de omvänder sig till Herren, skall han bönhöra dem och hela dem. Jesaja 19:21-22

Bön:

Allsmäktige Gud, vi ber att Ditt profetiska Ord om att Egypten ska lära känna och tillbe Dig går i uppfyllelse i vår tid! Må den Helige Ande verka djupt i egyptiernas hjärtan och leda dem att möta Din stora kärlek och medkänsla för dem. Vi ber att de helhjärtat ska få komma Dig nära och lära känna Dig som sin Brudgum och Kung. Och att deras hjärtan ska röras till att tillbe Dig med offer och löften som de ivrigt ska infria till Din ära! Låt smärtan och svårigheterna under Dina gudomliga domar över deras land bli fullt helade när de av hela sina hjärtan vänder om till Dig och ser Din mäktiga befrielse.

**Femte profetiska proklamationen:
En banad väg mellan Egypten och Assyrien**

På den dagen skall det finnas en banad väg mellan Egypten och Assyrien, och assyrierna skall komma in i Egypten och egyptierna in i Assyrien, och egyptierna skall tjäna Herren tillsammans med assyrierna. Jesaja 19:23

Bön:

Fader, vi ber att du banar en **väg av lovsång** från Egypten till länderna i Assyrien. Utgjut genuin försoning mellan folken som bor i Egypten, Jordanien, Libanon, Syrien, Irak, Iran, Turkiet och utöver hela Mellanöstern. Må de alla genuint komma samman i enighet för att lova Dig - den Ende, Sanne Guden. Vi ber, Herre, att Du reser upp *bönens hus* på varje ort längs denna banade väg som blir platser där dessa folk kan mötas och tjäna Dig tillsammans i lovprisning när de reser fram och tillbaka mellan sina länder. Låt ljuset från kunskapen om Dig flöda längs vägarna som Ditt folk banar när de *bereder vägen* för Din återkomst. Kom och bygg infrastrukturen (vägar, bönehus, överlåtna städer) för Ditt rike att tillkomma *på jorden liksom i himlen*.

**Sjätte profetiska proklamationen:
Att Egypten och Assyrien försonas med Israel**

På den dagen skall Israel vara den tredje vid sidan av Egypten och Assyrien, en välsignelse mitt på jorden. Jesaja 19:19-20

Bön:

Fader, vi ber att Du vill skapa verklig försoning i hjärtat hos folken i Mellanöstern och hos det judiska folket i Israel. Låt genuin förlåtelse flöda från deras hjärtan till varandra när de växer i kunskapen om Din förlåtelse av dem. Utgjut en ande av helande för dem som har ett förkrossat hjärta och upprättelse för dem som förlorat familjemedlemmar, egendom etc i olika konflikter som påverkat deras liv. Vi ber att äkta kärlek ska växa och fylla hjärtana hos egyptier, andra från Mellanöstern och israeler - för varandra. Låt dem tillsammans bli den *välsignelse mitt på jorden* som Ditt ord lovar. Låt kunskapen om Din härlighet flöda fram från Israel, Egypten och hela Mellanöstern för att täcka hela jorden som vattnet täcker havet!

**Sjunde profetiska proklamationen:
Att Herren ska uttala de avslutande välsignelserna över Egypten, Assyrien och Israel!**

Herren Sebaot skall välsigna dem och säga: Välsignad vare Egypten, mitt folk, och Assyrien, mina händers verk, och Israel, min arvedel! Jesaja 19:25

Bön:

Herre, vi ber att Du ska leda folken i Egypten, Assyrien och Israel in i sina gudomliga kallelser. Låt uppfyllelsen av **Jesaja 19** på riktigt resultera i att Egypten blir **Ditt folk**, att Assyrien blir **Dina**

händers verk och att Israel blir **Din arvedel** i den kommande världen. Utgjut Dina förunderliga välsignelser som ska få var och en av dessa nationer att gå in i framtiden fulla av hopp. Kom med de tider då allt det blir återupprättat, som Du har avsett från urminnes tid. Vi ber att Mellanöstern igen ska bli som Edens lustgård och att Ditt rike ska komma *på jorden liksom i himlen*.

VIKTIGA BÖNEÄMNEN

Här följer ytterligare några **nyckelböneämnen** för att hjälpa dig att be effektivt för teman som berör uppfyllelsen av **Jesaja 19**.

1. Be för Egyptens folk att de vänder om till Herren av hela sitt hjärta. Be att de vänder om från sina avgudar och tillber Herren.
2. Be att Guds barmhärtighet ska utgjas för att minimera utfallet av inbördes stridigheter som kommer att uppstå egyptier emellan.
3. Be att Egyptens folk ska se Herren som sin källa - särskilt i framtiden när Nilen torkar upp och de genomgår en total ekonomisk kollaps. Be att Herren förser med det som behövs på kreativa/övernaturliga sätt genom sitt folk - om Guds rikes strategier och planer inom näringslivet - mitt medan domarna pågår.
4. Be för Guds folk i Egypten att de får en allt större uppenbarelse av Gud och Hans enastående syfte och plan för Egypten, att de ska få leva nära Honom och tillbe Honom från sitt hjärtas djup!
5. Be att Guds folk i *Egypten* också får en uppenbarelse av Guds hjärta och planer för att deras land ska försonas med länderna inom 'Assyrien': *Irak, Syrien, Libanon, Jordanien, Turkiet och Iran* - och också med *Israel* och det judiska folket.
6. Be för Guds folk i Egypten att de frimodigt ber ut och förkunnar Guds profetiska Ord för sitt land - och för hela Mellanöstern! Be att Herren ger dem stor vishet och gudomlig förståelse gällande tidstecknen och att de inser vad deras land bör göra. Be att Gud utrustar sitt folk i Egypten att tydligt och vist leda hela Egyptens land att lära känna Gud allt eftersom händelserna i **Jesaja 19** uppfylls.
7. Be för Guds folk i Egypten att de ska visa vägen
 - A. till att deras land förstår vad gudsfruktan är
 - B. för att upprätta "fristäder" på viktiga platser i Egypten. Be för de fem städerna där folk ska omvända sig till Herren och tala Kanaans språk!
 - C för att starta upp lovsång och bön 24/7 i Egyptens "hjärta"
 - D. för respekt för korset och Guds plan för dem att försonas med Israel och det judiska folket genom Kristi död och uppståndelse
 - E. för att sprida kunskap om Herren och lovsång till Honom i hela Mellanöstern via den banade vägen som beskrivs i **Jesaja 19:23-24** - också så att de väcker en gudomlig avund hos det judiska folket.
8. Be för Guds folk i Egypten, i Assyriens länder och i Israel att de helt och fullt omfattar Guds plan för dem att tillsammans utgöra det främsta uttrycket på jorden för **en enda ny människa (One New Man)** enligt **Efesierbrevet 2:15**.
9. Be om att *hedningarna i fullt antal kommer in* och att *hela Israel blir frälst!*
10. Be att "bönehus" grundas i
 - A. **Egypten** - Kairo, Alexandria, södra Egypten, Sinai och Deltalandet.
 - B. **Assyrien** - i städer i Irak, Syrien, Libanon, Jordanien, Turkiet, Iran, Armenien, Cypern o s v.
 - C. **Israel** - Jerusalem, Tel Aviv, Haifa, Nazaret, Betlehem, Sikem, Betel, Hebron, Beersheva och alla Israels städer.